

De geboorte van een babymeubel

Je bent jong, levenslustig en heerlijk zwanger. Dolgelukkig, je eerste kindje is op komst. Opgetogen droom je van babykleertjes, beschuit met muisjes en de in te richten babykamer. Op een niet zo goede dag stuurt je man (zelf niet zo dol op winkel-in winkel-uit) je de stad in: "Ga jij eerst maar kijken wat je leuk vindt, dan gaan we daarna wel samen". Je vertrekt blijmoedig, maar na een dagje meubelboulevard kom je bedrukt thuis. "Was het niet leuk?" vraagt manlief verbaasd. Nee, het was zeker niet leuk! Het zag er allemaal prachtig uit, maar niet één commode bleek geschikt. Geen enkel wiegje bruikbaar. Zittend in je rolstoel is iedere box een onneembare vesting.



Joy van der Stel (30) vertelt het allemaal met een lach, maar haar verhaal is er niet minder ernstig om. Zij en haar man John zijn inmiddels de gelukkige ouders van dochter Star (2,5 jaar).

"Het was lastig met die meubels," vertelt Joy. "Ik kon met mijn rolstoel nergens onder. Onder alle commodes zaten kastjes en ze waren natuurlijk allemaal te hoog. Vanuit mijn rolstoel is het voor mij onmogelijk een baby over de reling van een bed of box te tillen. Zelfs het badje was een probleem. Door het gekruiste ijzeren frame kon ik ook daar met mijn rolstoel niet onder komen. Bovendien is zo'n standaard niet in hoogte verstelbaar".

Konijnenhok

Zij en haar man lieten het er niet bij zitten. "We doken het internet op," vertelt John, "maar daar vonden we zegge en schrijve één aangepast ledikantje." "En," vult Joy aan "sorry voor het woord, het was net een konijnenhok!"

Het werd een domper op de zwangerschapsvreugde. Een domper die nog groter werd toen Joy het probleem her en der ging bespreken. Dat ze door onhandig meubilair niet zelf haar kindje zou kunnen verzorgen werd door de buitenwereld niet als een heel groot probleem gezien. Dat kun je toch je man laten doen? kreeg ze te horen. Nog steeds is ze verbijsterd over die reacties. "Ik was er van overtuigd dat als ik de juiste middelen zou hebben, ik mijn kind zelf zou kunnen verzorgen!"

Eigenzinnig

Bij de geboorte van Joy kregen haar ouders het advies nog maar even te wachten met de geboortekaartjes. Zuurstofgebrek bij de bevalling had veel schade aangericht. De levenskansen van Joy waren uiterst somber. "Die is er morgen niet meer," meenden de artsen. Maar tegen de verwachting in bleef Joy leven. Deze strijdlustige eigenzinnigheid raakte ze de rest van haar leven niet meer kwijt. Ook bij de keuze voor het moederschap was haar leidraad: ga uit van de mogelijkheden, niet van de onmogelijkheden.

Zelf doen

En ja, ook het meubelprobleem werd eigenzinnig opgelost. "Dan gaan we het toch gewoon zelf doen," was het finale idee. "John is interieurontwerper, hij heeft twee geniale rechterhanden: wat ik bedenk, kan hij maken. Ik hoef maar te bleren, en hij gaat voor me aan de slag," schaterlacht Joy.

"Ik moest in ieder geval met mijn rolstoel onder de commode kunnen. En het aankleedkussen zou ik helemaal moeten kunnen draaien, zodat ik de baby aan alle kanten kan verzorgen zonder haar op te hoeven tillen. En ik had niks aan kastjes met een deurtje. Ik kan dat deurtje nog wel open maken, maar vanuit mijn rolstoel kom ik niet ín het kastje. Dus het moesten laden worden. En het ledikantje "

Joy is niet meer te stuiten. "De spijlen van het ledikantje moest ik kunnen open schuiven. De al bestaande oplossing, het omhoog klappen van de spijlen, vonden wij niet veilig. Bij dat omhoog klappen moet je namelijk met je rolstoel achteruit rijden en dat levert een gevaarlijk moment op. Net als je achteruit rijdt, is je baby even onbeschermd en zou uit het bedje kunnen rollen. En voor de box geldt hetzelfde. En het onderstel van het badmeubel "

Een complete babymeubellijn

Om een lang verhaal kort te maken: het denkwerk van Joy en de ontwerpen van John hebben een complete babymeubellijn opgeleverd! Ontworpen vanuit de praktijk. De Enjoy hoekbox, de Star box, het Belle ledikant, het Hercules wiegje en een hangend badmeubel. Alles rolstoel-onderrijdbaar. De ontwerpen van John blijken een succes. Zo verkoopt hij de box niet alleen aan particulieren, maar ook aan kinderdagverblijven en ziekenhuizen. De babymeubels voldoen aan alle Europese veiligheidsnormen.

Wil je ook een Kubinc-babymeubel?

Dat kan. John maakt zijn meubels op bestelling, custom-made, zoals hij zelf zegt.

Geheel aangepast aan jouw mogelijkheden. Niet alleen aan je lichamelijke mogelijkheden, maar ook aan de mogelijkheden van je huis. "We komen bij de mensen langs om te kijken wat kan. Welke handelingen kan iemand verrichten? We bekijken ook de ruimte. We houden bijvoorbeeld rekening met voldoende rij-ruimte voor de rolstoel en met het aan- en afvoerpunt van water."

De prijs van de meubels ligt natuurlijk hoger dan de prijs van standaardmeubels. "Het zijn geen Ikea-meubelen. We hanteren ook geen vaste prijs. Maar bij veel gemeenten kun je op grond van de Wvg de aanpassingen vergoed krijgen."

Tekst - Margreet Jonge Poerink

Oorspronkelijk geplaatst op www.leefwijzer.nl op dinsdag 29 augustus 2006